

# KIR 2018 - Rykten

*Dessa är några av de rykten som florerar i Hunaland och i Berghem. Observera att rykten inte behöver vara sanna och kan vara förvanskade. Om din roll omnämns och du inte vet att det som står har hänt - utgå från att det är osant.*

---

Den norska ätten Troms ska skicka en delegation till tinget i Berghem som en följd av det nidingisdåd som skedde strax innan vårtinget på gården Logärda.

Det är svårt att vara ättelös i dessa dagar, de ses på med än mer misstänksamhet och är oftast de första att anklagas för stöld och andra illdåd. Många utnyttjar detta och är snara att skylla på ättelösa så snart chansen ges.

Under våren så gjordes ett försök att bringa biskop Jacobi om livet i Ulvmosse men ett mirakel räddade biskopen. Ryktet säger även att det var inte biskopens hals de ville åt utan Ragna av Ödis.

Svål-Sven av Snok har setts kasta ut hunalänningar från sitt värdshus Frejas barm i Ulvmosse för att göra plats för rika norrbaggar.

Norrbaggar lär ha skrattat friskt i Rindheim och Västanmyr när de fick höra om Ädlas tappra utmaning att dräpa deras främsta krigare. Visserligen sägs det att Ädla har lika mycket vapen på sig som ett ändlöst stop, men hur skall denne sommarbris kunna stoppa kraften från nordanvinden?

Det ryktas om att bofasta i Berghem under senvåren ombesörjt en ny plats som inte markerats ut av norrbaggarna där ett stort blot skall hållas till kamperna. Något ärofyllt kommer att offras till de gamla gudarna. Är det månde Guttorm själv som skall blotas?

Det sägs att kung Sigurd - för inte var det väl Öystein? - lovat Kyrkan att innan han lämnar jordelivet och välkomnas av de gudomliga portarna skall den nordliga delen av världen vara kristnad, kosta vad det kosta vill.

Det ryktas om att fader Tor den Fromme av Krok börjat tvivla efter sin resa i Nidaros. Händet det något där?

Från handlare, speciellt i Fares led, sägs det vara en norsk man av börd som reser norrut från Jorsala med en rödhårig kvinna i led. Hon är hunaländsk och sägs vara av den rikaste och frodigaste av ätter.

Forne kung Ragnvalds dotter sägs ha försvunnit; det har ojats och gråtits i Knaphövde hus över denna förlust.

Goden Räv av Ödis sägs komma med korpens vingar till kamperna. Skall goden förhandla med den norska hövdingen Guttorm eller lägga ved på brasan för att skapa konflikter och uppror? Om Räv nu är kallad för att hålla blot, kommer fornsedarna våga gå på det om det sker mitt framför näsan på Guttorm och Norge?

Tror det var Fjodor eller Signy - visst var det det? - som skulle bevista kamperna i år som gjorde narr av en norrbagge vid ett vårbröllop. Personen i fråga blev så arg och förstod inte ironin i det hela så de fick fly hals över huvud och än i dessa dagar så håller det sig borta från norska festligheter. Tills saken har lagt sig sägs det att de har gömt sig på en hunaländsk gård och att det är silver på bordet till den som tar dem inför norrmannen. Fast vem var det nu?

Det sägs att sköldar, däribland hans hustru Ingrid, lär ha blivit rasande på Sot-Agne när denne på ett gille bra berusad friade till Tyra av Tyge. En kyss utdelades och det sägs att Agne sade: *"va, är jag gift, när hände det?"* som försvar.

Guttorm har självt handplockat in byvakten inför kamperna i år, allt för att hålla sin varma hand på vad som händer och sker. Rövare och annat patrasik lär ju tänka sig för både en och två gånger innan de försöker tjäna lätta pengar i Berghem i år.

Rindare och norrbaggar gör sig lustiga patetiska ätter i Hunaland som de tycks mena att de flesta är, inte minst de som envist håller fast vid den gamla seden eller vägrar anpassa sig. Många skratt har hörts i ölstugan i Rindheim. Framförallt ätten Krok har det språkas friskt om och de kallas inte sällan för kopparätten. Från Rinds högsäte Yngheden hörs det dock mer röster om att skapa försoning mellan ätterna för att skapa ordning och sämja i det nya Hunaland.

Saxe av ätten Fare sägs vara en lömsk rackare. Ena dagen tar han i hand för en god affär, nästa dag baktalar han samma person. Vad har den lömska räven egentligen för sig och hur kommer det sig att Fare på väldigt kort tid etablerat sig så starkt i Hunaland trots att ätten är utländsk?

Kamperna i all ära, men vindarna talar om att Rune Baldersson kommer att utmana Agne av Ödis i en dödskamp. Han lär ha sagt att: *"Berghems husväggar kommer att färgas blod av och det är inte mitt"*.

Byrådet kommer att hålla i vadhållningen i år då Ödis lär ha lurat till sig en hel del mynt då de låtit folk som har druckit allt för många bågare slå vad. Är det hederligt? Fast är det inte upp till var och en att hålla i börsen så att den inte blir lätt när kroppen blir full? Det ryktas också att de gjort upp mellan kämpar att lägga sig.

Tok-Torsten, Snoks bryte som inte setts på flera år, lär ha setts av en piga på värdshuset sitta i kyrkan och skita. När han blev påkommen ska han ha sagt: *"de där Knaphövde är sannerligen goda hantverkare till att på så kort tid göra avträdet större. Var god stäng dörren."* Ingen tycks ha sett honom efter det. Fick han månne en snabb och okristlig begravning? Och är han inte i gott sällskap - bodde det inte ett par hästar i kyrkan i höstas?

Herse Lill-Olof av Rind och Saga av Helgaätten lär ha gjort en edspakt om ett gemensamt mål. Vad rör sig det om kan man undra?

Ryktet säger att snokar på lång sikt sett till att Sukka planterats in i Ödis för att snoka reda på saker och ting och fasaden om att Sukka skulle vara utblottad är sannerligen falskt. Tog verkligen Sukka en pil för Rune i Härjedalen?

Saga av Ödis har hittat en ny sängvärmare. Det var ju bara en fråga om tid innan Saga tröttnade på Mosse. En ny fin tunika har givits till sängvärmaren och ryktet säger att det är någon från vänätten Völsung.

Norrbaggarna har haft med sig ett spel som kallas för Borgen och de har med detta spel lurat av hunalänningar mängder av koppar då reglerna sägs ändras hela tiden.

Bakom lyckta dörrar lär Ödis ha haft möte med deras vänätt Völsung som medfört att ätten uteblir från kamperna i år. Vad är det som sagts bakom dessa lyckta dörrar?

Fler och fler norska ätter gör nu anspråk på att förbättra sämjan mellan dem och de hunaländska ätterna. Prat om giftermål och god handel har spritts vida brett. Den norska storätten Ylvinga lär ha bevistat Skölds ättegård och prat om giftermål är att stunda. HalvBjörn lär ha setts lämna gården för att följa med ätten tillbaka till Norge.

Det sägs att goden Räv av Ödis sagt att: *"låt våra gudars krafter drabba norrmännen med all vrede. Först skall de få törsta och torka skall komma. Sedan, när de ber om regn, låt åska och Tors vrede drabba dem. Enade bakom våra gudar ska vi sanna av seden följa och med järn driva ut dem tills marken är röd och himlen svart"*. Har det inte varit ovanligt torrt nu på sistone?

Hövding Guttorm av Grim ämnar själv hålla i trådarna för ett gille i Berghem och detta skall bli ett gille som sällans skådats.

När två glin från byn var ute och plockade blommor för en byfest såg de en stor vit älg som stod vid höjden där blotplatsen ligger och blickade ner mot byn. De sprang ner för att berätta och när väl folket sprang upp var älgen borta. Var detta ett tecken eller spratt från barnen? De intygar dock på allt dyrt och heligt att det var sant.

Det är allmänt känt att efter Burekriget så blev de överlevande av ätten Bure upptagna i ätten Rind. Ett flertal av dessa med Rigva Tryggvarsdotter i spetsen verkar nu planera att ta en gruvlig hämnd på Ödis och de använder Karl Varg för att smilande nästla in sig.

Folk från när och fjärran har vallfärdat till Hunaland för att sälja hättor för guld. Ryktet om Fjodors försäljning till Vidar av Ekehuvud förrförra året har spridit sig snabbt och priset på mössor har onekligen gått upp nu när det sägs att Vidar på nytt kommer närvara vid kamperna.

Många inom ätten Långe har valt att stanna på sina gårdar den här kampveckan. Vad kan det bero på? Är där något som har hänt med ätteledaren Get av Långe? Finns det andra skäl bakom?

Warja av Tyge lär ha setts med stormannen Nils Joen Jarklarsson av den norska ätten Magne. De hade en trivsamt stund. Är det äntligen dags att Warja ser om sitt bo?

Är det någon som undrat...? Vaino tappar huvudet och strax därefter äter Hella av Grane, herse i jarlhirden, middag med konungens självt. Och inte ens Guttorm ville se Hella död, även om hennes liv var förverkat efter att hans syster dog. Vilken relation har egentligen Hella till norrmännen?

Det ryktas att Njal lär ha givit Knut som straff att han skall tjäna avträdet varthän Njal ämnar skita i tio år som straff för att Knut ristat in Vite krist i skithålet precis innan biskop Jacobi skulle skita. Den där Knut kan ju glömma att slå sig till ro...

Flera har insjuknat på Garve gård bara en dag från Berghem. Är det månne något som smittar?

Ulvhild av ätten Långe, som suttit hos kung Öystein som del i kungaplanen att varje ätt skall sända någon av vikt, har rymt. Vad är det som har gjort att Ulvhild tagit denna enorma risk och är det sant att Ulvhild har fått hjälp och är på väg i ilfart till kamperna?

Ett försök till boskapsråd sägs ha gjorts mot gården Højde där förvaltaren Vilda av Ödis drev bort packet alena med bara ord och yxa i handen. De ättelösa satarna infångades sedan för att på plats avrättas snabbt. Numera pryder tre huvuden på pålar slänten nedanför Højde gård. Vem hade kunnat tro att Vilda är en sådan kämpe?

Trym av ätten Snok har fått många silver till sin börs. Trym lär ha byggt en kampring i Härjedalen där kämpar slåss för ära och mynt. Kommer detta på sikt att få högre status än Berghems kamper? Och hur ska man göra för att bli inbjuden?

Det lär ha sagts att Ödis vänätt Gardarung inte alls är utplånade utan en liten spillra finns kvar och att dessa har något att göra med ätteledaren för Ekehuvuds död att göra.

Mången norsk kämpe har begett sig till Västanmyr för att där kämpa om vem som skall få slå Kniv-Ädla av Ödis på käften i sommar.

Budet om den nye påven Calixtus II har äntligen nått Hunaland. Han tillträdde i februari förra året bara någon dag efter att den förre påven gått bort.

Det ryktas att det förbereds en måltid värt en kung där bröderna herse Lill-Olof och lagman Karl Varg av Rind skall bjuda in Liv av Knaphövde med flera. Har detta något med tidigare möten ätterna i mellan att göra? Andra säger att det i själva verket ska vara mellan Rind och Ödis istället till herse Olofs stora förtret.

En av Norges mest beryktade handelskvinnor, Fiona Krus, har högt och ljudligt sagt att ätten Fare bör se om sin börs nu när hon har fått upp ögonen för mer handel med Hunaland och planerar att expandera inom trenne år. Kommer Fare ha gjort sin sista affär? Krus har bland annat redan gjort ett lukrativt avtal med både Rind och Sköld.

Ödis ätteledare Hulte självt lär ha haft ett vredesutbrott på sin syster Sagas drängajakter och bett de av ätten som skall till Berghem att se till att blickarna mot hennes frillokarl Mosse och andra slutar, framförallt nu när Ödis har riktat in sig på att få Saga bortgift.

Roda Snok har varit iväg under våren för att göra upp med en norsk ätt om att få köpa sten till katedralbygget. Det sägs att biskop Jacobi har varit med vid förhandlingsbordet.

Det ryktas att det till slut har börjat knaka i fogarna hos Hunalands gulligaste par. Det viskas från Yngheden att en av hersarna Hella av Grane och Lill-Olof Rind har tagit sig norskt frillofolk. Har Olofs huvudskada förändrat honom så kraftigt? Är det därför Hella är sen till kamperna?

Det sägs att Fader Paulus under det senaste gillet skriv ner mången spalt i den svarta boken. Man kan ju bara undra var det står i den, samt är dessa ord bara ämnade för Paulus självt? Kanske står just *du* med i boken?

Efter många års av frånvaro så sägs det att Dag av Ödis, bror till bland annat ätteledaren Hulte och hövding Styv, sitter på en häst som leder till Berghem. Svärdet finns vid hans sida men lagboken likaså. Finns det någon anledning att ätten skickar fler högättade än vanligt i år?

Vad är det som sker inom Graneätten? Det har varit väldigt stillsamt under en längre period. Varför denna tystnad?

Rune Balderson av Snok, lär ha fallit på knä inför biskop Jacobi och avsvurit sig sällskap i sängen. Goden Halte av Tyge som tjänar i Ulvmosse sägs ha inflikat att om han håller sig i trenne år, så kommer han skänka trenne barn åt Balder som gåva för att blidka gudarna.

Jorm av Sköld sägs ha dräpt Majvor av ätten Rind när de spelade tärning. Jorm blev rasande och drog dolk och högg Majvor minst 10 gånger. Han lär ha sagt att: *“inget gör mig så förbannad som falskspelare”* och högg ett par gånger till. Bot till Rind skall ha gjorts i efterhand. Bäst att inte reta upp den där Jorm...

Handelshuset Gripheim av Sköld har visst smuts vid sin dörr om man får tro på vad som sägs. Flera personer lär ha klagat på deras varor, framförallt yxor där skaftet går av enbart efter ett fåtal hugg.

Gården Steganäs har eldhärjats. Branden uppstod i fähuset och spred sig snabbt. Flera av ättem Långe är döda och ätten går med sorg. Var den anlagd?

*“Ha! Det må jag säga... Snokbarn som leker med Ödisbarn? Vad skall det komma av detta?”* sade Ulrik Gråkind av Snok en dag i Sumprakan då ätten hade besök.

Det ryktas om att Sköld kommer att lägga sig i förhandlingar kring bröllop mellan Esbjörn Snok och Sofia Långe. Vad ger dem den rätten?

Det sägs att priser på olika varor kommer skjuta i höjden till hösten då torkan får skörden att bli mindre gynnsam. Många i Hunaland välkomnar regn. Är detta ett straff från gudarna nu när så många har tagit dopet?

Det ryktas om att Troms ligger ättefejd med en annan norsk ätt. Kan detta på sikt ge lite andrum för hunalänningar?

Varför i Iduns djupa ögon bor det kristna norrbaggar på Langebro gård?

Kyrkan kommer att se över hunaländska traditioner och lekar och förbjuda dem de anser vara okristliga. De präster som verkar i Hunaland har som uppgift att föra detta på pränt för att sedan ta det vidare till Nidaros.

Vilda av Snok sägs ha besökt TrollGun för att visa hon är mer karl än sin make Gräs-Toffe av Snok. Vad som än hände så har hennes hår färgats av upplevelsen.

Ätteledaren Saga av Helga sägs ha spenderat vintern som gäst hos Berghems hövding och det var inte frivilligt. Är hon ännu hans gäst?