

Allmänna rykten inför sommarlajvet KIR 2017

Dessa rykten finns även som ljudfiler på hemsidan.

Rune, son av Balder, nu Kristi förkämpe och den sanna hjälten i Härjedalen har gått och gift sig. Njal prisade de tolv apostlarna när de i all tysthet gifte sig i Sumprakan. Ett fåtal gäster var inbjudna. Den lyckliga möen är ingen mindre än Grisilda Sverkirsdottir dotter till Sverkir Rak Rygg och Fräkne Stenhand och tillhör en av de förnämsta ätterna på island. Rune är nu fjärde person ifrån tronen i landet där alla äter gås.

Det har setts hirdfolk från Rind kring Berghem under våren och sommaren. Vad de har för ärende är oklart.

!

Lill-Olof Rind ska ha varit i Danmark större delar av våren. Vad var det som var så viktigt så att han lämnar sina nästan nyfödda tvillingar? Kan det ha varit något med hans mördade gudmor danen Vilja?

Ätteledare Emvir av Krok har döpt sig.

Varför strör vissa salt runt sig själva och andra när de träffar Chava?

Rammlaug av Grane ätt verkar ha kommit tillrätta som landherse i Härjedalen. Det verkar som att de lokala ätterna inte är alltför missnöjda i alla fall, orden "hon är ingen Sot-Agne" är betyget hon fått.

Berghems lagman Karl (Varg) Sigfridsson har gått upp sig i världen och är numera Rinds lagman istället och nära rådgivare till Stor-Olof själv.

Herse Tyra Brandsdotter Knaphövde av Isalid var en stor kämpe i Härjedalen och har länge gått i sin fars lära. Knaphövde vill nu att hon kliver upp som krigshövding efter sin far Brand.

De få som fortfarande tillber fornsed inom Knaphövde har börjat känna väldigt starka påtryckningar om att ta korset. Kommer Knaphövde förbjuda fornsed inom ätten?

Torgny Undasson Knaphövde ska ha varit i det Heliga landet och tvångskristnat med sitt svärd. Tänker han nyttja svärdet till det även hemma i Hunaland?

Under det senaste gillet i Sumprakan så valde Kettil att ta sina huskarlar och lämna i all hast. En hård dispyt med sin bror Njal hade pågått hela dagen och nu när mjödet fick tala utbytets väldigt starka ord. Njal är inte nöjd med giftermålet som Kettil verkat för så länge med Knaphövdehexan. Giftermålet skall komma till stånd till hösten. Njal lär ha sagt att Kettil har blivit förhäxad och tappat förståndet och försummar ätten å de grövsta. Kettil hade då svarat: "min bror, ställer du dig i vägen för detta bröllop så kan du räkna med att du inte kommer sova gott om nätterna och att jag skulle följa din sida till Berghem och kamperna kan du glömma, även jag hittar i träskan." Kort tid därefter ryktas det om att yxor slipas mellan de båda bröderna

Tygehus har växt till sig som gård under året som gått och består nu förutom de traditionella gårdsbyggnaderna av ett större försvarbart stenhus med omgärdande pallisad och torn i trä.

Saxe av Fare har förlorat sitt skepp.

Nio beväpnade hirdkrigare förde en bunden Bragge av Grane över Ödis södra marker till Vigulsängen där ätteledare Hulte av Ödis tog emot honom. Detta hände i mitten av juni och sedan dess har ingen sett Bragge.

Ödis gifter in sig högt i fler och fler småätter. Först med ätteledaren av Snok och så sent som i våras med ätteledaren för Loge. Antingen försöker Ödis erövra de mindre ätterna, en efter en, eller så får de helt enkelt inga bra giften inom hjälteätterna. Borde ändå inte de mindre ätterna fundera lite över vad som händer? För har inte Isar av Loge varit gisslan på sin egen gård sedan föreningen med Ädla?

Hur är det egentligen med giftermålet mellan Ädla av Ödis och Isar av Loge? Ädla verkar spendera mer tid på Västanbäcken än på Logenheim. Kommer det verkligen bli några barn gjorda och är Ädla verkligen gott hustrumaterial?

Ingrid av Sköld och Agne av Ödis tycks båda ganska ointresserade av sin nya gård och dess gårdsfolk. Det sägs att de nyblivna makarna varken tänkt besöka gården eller bo tillsammans där.

Trots årets umbäranden verkar många från Ödis klä sig i dyrbart siden och smycka fingrarna med vackra ringar. Klart är att alla i ätten inte drabbats lika hårt av hungersnöden. Kan det ha något att göra med hur hårt ättens krigare gick fram i Härjedalen där det sägs att gårdar brändes efter att de plundrats på både värdesaker, utsäde och i vissa fall människor? Många från ätten verkar mena att eftersom drottningen ändå inte tänkte belöna Ödis mer än absolut nödvändigt fick man helt enkelt ta sin egen lön. Inte som att det är ättens problem att bygga upp Härjedalen på nytt ändå.

Det ryktas att Disa av Sköld har skyndat på husbygget i Berghem. Vad kan hon ha för anledning till det?

Det ryktas att Ingemar har fått massa kläder uppsydda av Yrsa. Vad får hon i utbyte för det? Är det så att Yrsa har fått upp ögonen för hans hästuppfödning? Har Ingrid tagit alla hästar från Storröse?

Biorn och Bulte av Ödis och har dräpt en präst och två andra utanför Vigulsängen som ville samla in tionde på gården.

Vildängen (Vildas gård) är övergiven för närvarande, men för hur länge?

Vilda slet armbandets av den kapade hand som gavs till Ädla som bröllopsgåva det första hon gjorde. Är hon måhända girig och är det i sådana fall en ärvd egenskap?

Ätten Fare har börjat köpa upp sten och fraktar bakom ryggen på Ödis och Loge.

Det sägs att Saga av Helgaättens huskarl Toke går runt med ett brev, kan det stämma? Vem är det från och vem är det till?

Det ryktas om att det vankas ytterligare ett bröllop i Helgaätten.

Vart befinner sig Rörek och varför är han inte närvarande inför kamperna?

Norska män och kvinnor har skymtats på Helgas gårdar, vilka är dem och vad gör de där?

Knaphövde vill sko sig på en borttappad hink i en brunn, är det så att de har ont om pengar?

Sista dagen på vårgillet sågs Disa av Sköld samtala med ätteledaren Ragne. De pratade länge och väl men Disa har inte yppat något om vad de pratat om.

Skölds tempelbygge i Basseberg har kommit igång på riktigt. Man har lejt arbetskraft och stenen har börjat anlända.

Hungersnöden har varit kännbar för många i Sköld. Flera har varit tvungna att lämna sina gårdar och söka stöd hos fränder.

Relationen till Norge tycks ha blivit kyligare. Handelsresande berättar att de får sämre betalt och att norrmännen i vissa fall inte ens vill handla med dem.

Ätteöverhuvudet Ask är tillbaka på Graneholm sedan i våras, men än så länge sköter han mest ätten Granes inre angelägenheter medan hans syster Livdis fortfarande är ansiktet utåt. Livdis döttrar Vala och Anwen har sedan de anlände till Hunaland förra våren börjat fostras till att bli framtida ätteöverhuvud över ätten Grane. Det verkar som att ätteöverhuvudet Ask favoriserar Anwen, Livdis yngsta dotter.

Länge vet vem det är som försökt mörda Liv förra året. Tydligt kommer personen till kamperna.

Torhild har setts sitta uppe till sent på kvällarna, drickandes och skålandes, har äktenskapet redan börjat knaka i fogarna?

Yrsa av Sköld har varit sjuk. Hon blev visst så dålig att hon var nära att dö. Men hennes make, goden Göte, med flera genomförde ett mycket lyckat blot på gården Storröse. Det sägs att de fick blotsvar i form av besök från gudarna! Vad blotade de för att få ett sådant svar?

Thorvald av Sköld sågs prata samman med Agne under vårgillet. Kan det tänka sig att Agne fick lite tips på hur man lever tillsammans med en kvinna av ätten Sköld?

Äntligen är en av snokarnas långtidsprojekt klart. Det har kostat timmer och mynt i mängder men nu är det stoltaste långskeppet som den kända världen någonsin har skådat, väl över 210 meter långt. Med detta bygge går långbåten Midgårdsormen om det beryktade norska skeppet Oseberg. Njal själv satte in den sista bulten och lär ha sagt att "nu snokar skall vi erövra världen".

Erin har haft fullt upp med att få ordning på Röse och fått jobba hårt för att trälarna ska lära sig sina nya uppgifter.

Det ryktas att Tygehus har förklarats en kristen gård där fornsed bara tillåts på ett personligt plan och inte i organiserad form. Även Svartbotten sägs vara en huvudsakligen kristen by, men fornsed i organiserad form tillåts fortfarande.

Thorvald har lejt fler husfolk till Torsnäs. De som var på vårgillet kunde förmärka att gården hade ont om eget husfolk och att de flesta var inlånade från släktens andra gårdar.

På vårtinget sågs Disa av Sköld läxa upp flera av sitt husfolk för att de i fyllan under gillet uttryckt sig negativt om drottningen.

Jorm skall ha tagit med sig alla bikupor till Röse, oklart vad Yrsa och Göte tycker om det. Det ryktas Yrsa av Skölds huskarl Nyr, har förälskat sig i en av trälarna på gården och arbetar för att få Yrsa att frige denne

Det sägs att geten Njal redan har brutit sig in i visthusboden två gånger och brygghuset minst en gång. Det är ett mysterium hur han tagit sig in då haspen legat på. Nu är han fri, med sikte på en ung tacka vid namn Svin-Lisa.

Disa och Thorvald av Sköld sågs dra sig undan efter vårtinget för att samtala utan lyssnande öron. De som skymtade paret såg att de måste ha pratat om allvarliga saker för båda såg tankfulla ut när de kom tillbaka.

Det ryktas om att Njal har haft möten under senvåren med ättefolk tillhörandes Völsung och Knave om en gemensam pakt mot en av Hunalands mest anrika ätter. Även handelsavtal spottades det i hand på

Under vårtinget sågs Halv-björn utbyta några ord med Ingrid, sedan sågs varken hon eller Jorm till på gille.

Hungrande kristna har erbjudits allmosor i form av något att äta i Helga Maria kyrka på Graneholm under den hårda vintern. Ovanligt många har tagit emot korset under vintern, vilket verkar bero på kyrkans gåvor.

Bragge Ingegerdsson har fråntagits sin gård, Ormtorp. Den har istället tillfallit ett halvsyskon till honom.

Det ryktas att det ska säljas honungskakor och vaxljus från Bäckaboda i Berghem under sommarens kampvecka.

Fru Ylva sägs ha varit i Västanbäcken med Bragge i släptåg.

Som vanligt är Ragnabos ostar väldigt eftertraktade. Många från ätten Grane talar i fina ordalag om denna ättens stolthet.

Var person i Grane ätt vet, att det kan vara farligt att uppehålla sig vid Tensjön för länge om man inte håller sig väl med sjörået. Särskilt de som bor i närheten av hennes strandängar söder om Rågårdan behöver se upp - annars kan underliga saker hända. De som var med på baddagen på Rågårdan under Hellas och Lill-Olofs bröllop fick höra många skrämmande och sedelärande sagor om detta, bland annat om en ung kvinna som blev besatt av sjörået efter en promenad på strandängarna och aldrig blev sig lik igen.

Lill-Olof verkar numera ha blivit herse i Rinds hird.

Tullstationen Snokheim mot Norge går numera under namnet Rindheim efter Rinds övertagande. Ingen har någonsin påstått att hunalänningar har fantasi när det gäller namn...

Lill-Olof är inte medioker. Att påstå det om någon som har fångat Brestaprästinnor är ju bara befängt.

Skarv kan inte sluta att prata om Njals stora muskler sedan förra årets gemensamma gille.

Tygehus har förstärkts av en styrka, bestående av okänt antal norska kristna krigare, som lagts till den hird och de huskarlar ur Tyge och Knaphövde ätter som redan fanns på gården.

Det ryktas att Gjord Tygesson Tyge håller möten med andra kristna och också kommer samla till sådant under kamperna i Berghem.

Bergspasset västerut från Berghem in till Tyges marker har patrullerats hårt och effektivt sedan Tygehus började uppföras där för ett par år sedan.

Gjord Tygesson Tyges ekonomi tycks vara ansträngd då det pratats om att han eventuellt ska sälja sitt prisbelönta arabiska fullblod.

Det verkar knaka lite i fogarna mellan Långe och Sköld. Efter ett samtal med Yrsa Sköld under föreningsgillet i våras, där även Åsa, Dis och Chava närvarade, syntes Hjort Långe gå därifrån med upprörd min. Vad kan det ha rört sig om?

Dis Långe fick tillbaka sina minnen efter blotet vid Skölds och Ödis föreningsgille. I tumultet som uppstod efter de omskakande händelserna ute på gårdsplanen fanns det folk som helt säkert hörde att hon pratade något om Ottar och en kniv, och att Saga av Helga försökte tysta ner det. Kan det vara Ottar Rind som Dis pratade om? Vad minns hon? Och varför försökte Saga tysta ner det?

En solstråle nämligen Signy som kom med Ragna till Stormyra för att skapa god stämning med sin sång och flöjtaspel, som ofta för tårar till ögonen. Tårarna byts snabbt ut för några snokar upptäckte att de blivit av med saker. Detta framfördes senare till hövding Ragna om att ställa Signy till svars för tjuveriet. Märkligt nog tog Esbjörn Signys parti och att Esbjörn kunde gå i god att Signy inte var en tjuvaktig skata utan att det är någon annan som ligger bakom

Familjen Vällinge, mordbrännare i Sumprakan, satte eld på gården Stimhamra då en gammal tvist blommade upp och tolv snokabor fick sätta livet till. När väl Ragna fick sanningen vid bordet sände hövdingen, med sig själv i främsta ledet, folk till Vällinge och lät bränna inne samtliga på gården.

Svål-Sven sägs ha tappat ett nygrillat svin i Ragnas knä och efter en kärleksfull hand från Njal som straff är han inte benägen att röra sig ur bädden.

På vårgillet sågs alla ur ätten Sköld försvinna in i långhuset tillsammans med drottningens budbärare. När de kom ut igen såg de alla smått bekymrade ut. Undrar vad som stod i brevet?

Ragna har varit hövding i Sumprakan i över ett år. De som har besökt orten kan intyga att hon har tagit seriöst på sitt ämbete. Men frågor har hörts lite här och var om vart tullintäkterna tar vägen. Att stora diken grävs är ett faktum, likaså att handelsstationen har fått fasta stånd på nytt pålverk som går att hyra på daglig basis för handelsresande som önskar slippa resa tält och samtidigt få bästa placering. Men nog måste Ulvmosse inbringa mer pengar än så?

Ett stort bråk ha skådats i Ulvmosse, Tunhild Järnkäft i spetsen för kristna hirdmän och Knut Haraldsson i spetsen för fornsedare. De som skådat detta spektakel kan intyga att det var blod på marken innan bråket stoppades. Njal självt utdelade spöstraff till de inblandade.

Alla nuvarande giftermål kan slänga sig i väggen. Njals framgångar med att få Disa av Krok till gemål för Rune Baldersson har äntligen lyckats. Emvir har givit sitt medgivande och det största av bröllop i Hunaland kommer att ske till hösten. Det sägs att Njal och ätten Snok har Ragna att tacka för att allt slutligen gick i lås, men även goden Räv var inblandad samt en hel del uppoffringar innan man äntligen blidkat Emvir. Fyra år tog det, men nu kan snokar stolt säga att Disa av Krok sitter vid deras bord. Detta giftermål kommer att förkunnas under kamperna i Berghem.